

Liturgische schikking Witte Donderdag, 2 april 2026 Winschoten

Probeer de voetwassing voor je te zien.

De meester neemt de gestalte van een dienstknecht aan.

Het dienen van medemensen in deze vorm gebeurt ook in onze tijd:

door al die trouwe medewerkers in de thuiszorg en ziekenhuizen;

door diakenen en gemeenteleden die de tijd nemen voor kwetsbare medemensen;

door vrijwilligers in hospices;

door vrijwilligers van taallessen voor statushouders.

Een enkele keer vertellen zij over hun motivatie en liefde voor de medemens.

Dat zijn toch tekenen van de werking van de Geest. We zien dat de Geest de kerk brengt waar mensen zijn, midden in het leven.

De wind waait,
het maakt het grote klein,
witte bloemen
teer en onschuldig
als teken van zachtmoedigheid.